

Competitie spelen of toch nog liever één jaartje wachten? (deel 3/3)

Samengevat betekent het dat de **echte waarde van competitie** ligt in het

streven naar het halen van je doelen (=succes)
en je grenzen te verleggen door je best te doen (=gewonnen)!

Als je competitie op deze wijze aanpakt, dan is het een leuke, spannende beleving.

Het mooie aan tennis is dat je wel altijd iemand van je niveau zult tegenkomen om je te meten, om jezelf te evalueren.

Natuurlijk zal je soms teleurgesteld zijn en zal je soms helemaal niet blij zijn met je prestatie, maar nadat je weer wat '**afgekoeld**' bent en de gebeurtenissen **relativeert**, kijk je weer uit naar de volgende kans!

Als je er fysiek (conditioneel en technische vaardigheden) klaar voor bent en je bent mentaal gereed (juiste betekenis van competitie) dan nodig ik iedereen uit om zich te wagen aan het avontuur '**competitie**'!

Een randopmerking voor de allerkleinsten dus onze TennisKids.

Zij hebben beslist nog geen mentale gereedheid verworven maar worden toch uitgenodigd om te **participeren** in georganiseerde toernooien.

Hier is concept niet gelijk aan competitie omdat er **geen onderscheid** wordt gemaakt tussen winnaars en verliezers door iedereen op dezelfde wijze te belonen voor hun deelname!

Door participatie wil men de kinderen motiveren en hun geleidelijk introduceren in het streven naar beter doen!

[Voor opmerkingen of commentaar klik hier!](#)

